

Onze tweede nieuwsbrief 2019 begint met een samenvatting van onze fijne reis naar ons Hostel in Noord west Nepal. Daarnaast nodigen we iedereen uit voor een persoonlijke update over de House of Dreams Foundation op **23 Juni** aanstaande in Veldhoven.

We hebben nog andere activiteiten zoals een standje op Hooipop in Geldrop op 1 juni en Toon doet dit jaar weer mee aan de vierdaagse.

Als laatste zijn we nog op zoek naar 5 kind sponsors zodat al onze 20 kinderen in ons hostel een persoonlijke langdurige sponsor hebben en nodigen we jullie uit alvast **10 november** in de agenda te zetten voor onze jaarlijkse “fundraising” Een benefiet, samenzijn, diner in de Truffelaer in Veldhoven .

Wil je ons “passief” sponsoren doe dan vanaf nu je online aankopen via onze link bij [SponsorKlicks](#)

Het hostel in Dunggadara

Toon en Laurens hebben het Hostel bezocht in April. Best een moeizame reis en avontuurlijk en mooi in het prachtige Nepal. Het hostel staat naast een school in Dunggadara en dit ligt weer tussen een aantal dorpen als Mangri en Maha in het onherbergzame district Mugu. We vliegen naar Kathmandu, vandaar naar Nepalgunj en via kleine 18 persoons propeller vliegtuigen naar de hoog in de bergen gelegen luchthaven van Rara. Lake Rara is het grootste zoetwater bekken van Nepal, steeds van toeristisch belang vandaar “Talcha” airport. De mooie nieuwe landingsbaan en energievoorziening via zonnepanelen en een grote accu vertellen een stuk van de enorme ontwikkeling die dit gebied doormaakt. Een jaar geleden nog nauwelijks voorzieningen. Nu wordt er met man en macht gewerkt aan de wegen, de mobiele telefoon infrastructuur, water, elektriciteit en voedselvoorziening. De wegen zijn nog steeds lastig begaanbaar maar met een jeep is het te doen. Voor het laatste stuk naar ons Hostel is er het ezel pad waar alles, wat van “headquarters” landinwaarts gaat, overheen vervoerd moet worden. Langs de kolkende rivier, prachtige vergezichten, bergje op en bergje af en dan ons Hostel. We worden begroet door de nieuwe Head master, een jonge vent met uitstraling en plannen. Eerste nachtje en de volgende dag is de eerste schooldag van het jaar. Rond 9 uur komen de kinderen naar de school en de 16 meisjes en 4 jongens naar het Hostel, schoorvoetend want Wie zijn al die blanken? Toon wordt herkend en het ijs is gebroken. Dat zal voor Michelle en

Laurens nog even duren. Samen spelletjes doen, voetballen, schilderen, Engels praten etc. helpt de kinderen en ons snel over de eerste schroom.

Een geweldig bezoek voor herhaling vatbaar. Het is geweldig bij te kunnen dragen aan toenemen van kennis en bewustwording niet in de laatste plaats zodat meisjes niet “zomaar” meegaan met mensen.

Via facebook, messenger en whatsapp is er regelmatig contact ook met mensen waar het eerst lastig mee was



omdat de infrastructuur verbeterd. Voor het volledige verslag [klik hier](#)

Droomwens van Rama

Rama's missie “to empower woman” krijgt vorm door deel te nemen en te spreken bij vrouwenbijeenkomsten. Zij doet hier haar verhaal en adviseert anderen op te letten en aandacht te geven aan je eigen leven en bestaan in plaats van je (te) gemakkelijk over te geven aan een ander. Zoals gezegd is het leven voor vrouwen op zijn zachts

House of Dreams Foundation 2e nieuwsbrief in 2019



gezegd niet ideaal en inderdaad als je dagelijks op het land moet werken is meegaan met een persoon die een andere wereld voorspiegelt wellicht aantrekkelijk.

Met de ervaringen van Rama is zij een betrouwbare gesprekspartner en kan andere vrouwen adviseren, trainen en coachen. Ook hier gaat het om kennis en bewustwording. Mensen helpen om zichzelf te helpen

Bezoekers van ons Hostel

Zoals gezegd in de eerste nieuwsbrief zijn we niet actief op zoek naar nieuwe projecten maar laten ze meer op ons afkomen. We hebben nu ervaren dat er rond ons Hostel nog wel het een en ander te doen is en nodigen ook lezers van de nieuwsbrief uit om te overwegen een langdurig bezoek te brengen aan het Hostel. De reis is best zwaar maar eenmaal daar wordt er voor je gezorgd, is er volop natuurschoon te bewonderen, is er veel kennis over te dragen.

In eerste instantie gaat het over het ondersteunen van de kinderen in het hostel. Denk hierbij aan spelletjes, tekenen, schilderen en zeker ook Engels leren. Dar Engels leren kan natuurlijk ook op school. Toon en ik hebben gemerkt dat de kinderen van de mensen waarmee wij moeten communiceren zoals Passang, de lama en Vader lama vaak prima Engels kunnen en jong geleerd oud (er) gedaan

Voor de klussers onder ons is er nog een waterplaats aan te leggen, kan het hostel links en rechts wat Pur gebruiken, is er altijd wat te repareren, te wassen of te poetsen.

Wellicht is er ook ruimte om onderwijs te realiseren voor volwassenen. Dit zou kunnen gaan over duurzame onderwerpen als hygiëne, alcoholmisbruik, omgang met afval, iedereen een eigen green house, inmaken van etenswaren.

Sponsors

Herhaling van de Tip uit de vorige nieuwsbrief:

Iedereen die "online aankopen" boodschappen doet, koop vanaf nu via de link van SponsorKlicks, [klik hier](#)



Door op nevenstaande button te klikken sponsort het bedrijf waar je koopt de Stichting House of Dreams Foundation met een klein percentage van je aankopen. Klik bv op Cool blue [klik erop](#), of [Bol.com](#) en doe je aankoop.

Reacties op de nieuwsbrief zijn welkom. Bedankt alvast en de hartelijke groeten van het bestuur van de House of Dreams Foundation,

Toon Keijzer, Joanne Wildenbos en Laurens van Thiel

E-mail : contact@houseofdreamsfoundation.com

FB : facebook.com/houseofdreamsfoundation

Internet : www.houseofdreamsfoundation.com

Phone : +31 6 53 14 26 88 Laurens van Thiel

Bank account : NL 08 TRIO 0338 4016 60 House of Dreams Foundation / Geldrop