

Nieuwsbrief september 2019

Goede dag mensen

Samenvatting van de onderwerpen

1) Kom naar ons jaarlijks benefiet in de Truffelaer op 10 november. 2) Herhaling van onze basiswaarden. 3) Focus op onderwijs voor iedereen. 4) Het belang van water 5) Bevindingen naar aanleiding van ons bezoek in april. Hostel draait goed en we voelen ons gesterkt bezoekers uit te nodigen. Infrastructuur en dus communicatie verbeterd. Meer milieubewustzijn. Stimuleren samenwerking private en overheidsonderwijs is onze prioriteit.

1) Jaarlijks benefiet

Om te beginnen breng ik graag, mede namens onze voorzitter Toon Keizer en financieel verantwoordelijke Joanne Wildenbos, ons jaarlijks benefiet onder u aandacht op 10 November bij de Truffelaer in Veldhoven. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld



2) Belangrijk zijn **onze basiswaarden** zoals ten eerste het helpen van kinderen van de armste families op een manier zodat de kinderen in contact blijven met hun ouders, familie en community.

Ten tweede zien we onderwijs voor kinderen (meisjes en jongens) als een mogelijkheid dat ze zelf bijdragen om hun toekomst te scheppen. Hierbij helpt een dienende houding naar alle levende / voelende wezens en aandacht voor de natuur.

Het mooiste voor ons is dat de 20 kinderen (16 meisjes / 4 jongens) in het hostel het goed maken, echt blij zijn en zich prima ontwikkelen. De staff zorgt voor de dagelijkse begeleiding en bereiden van de maaltijden. Dat is hard werken. Daarnaast de samenwerking met de naast het hostel liggende private school want die verzorgt het onderwijs op een enthousiaste wijze die ons vertrouwen geeft. Omdat het aantal leerlingen op de school stijgt, hebben we met een aantal nieuwe docenten kennismaat toen Toon en ik in april naar Nepal zijn geweest.

3) Onderwijs voor iedereen

Naast nieuwe docenten hebben we met veel mensen gesproken onder andere met de Lama die de school, de boeddha academie, heeft opgezet en wij weer het Hostel ernaast. Toon en ik hebben van tevoren geëvalueerd over van wat gaat goed en wat kan beter met betrekking tot de samenwerking van de school in Dunggadara en het hostel en afspraken op papier gezet. Een van de punten is regelmatig contact en dat loopt nu al beter mede door de verdere elektrificeren en digitalisering van Nepal, praktisch zijn er gewoon meer mobiele telefoon masten. Als je de aandacht op elkaar houdt gebeurt er gewoon meer en dat is gewoon menselijk. Onze aandacht is vooral gericht op wat de mensen daar willen. Dat niet makkelijk altijd want mensen zijn snel tevreden. Over "onderwijs voor iedereen" is men het eens.



We spraken met de vader van de lama, die politiek actief is in de streek, en via hem zien we mogelijkheden om onderwijs op een bredere groep kinderen te laten betrekken. Wat voor ons "moet" door het verplichte onderwijs zitten de boeren in de bergen altijd om menskracht verlegen en is het dus handiger je kinderen die wat kunnen op het land te laten werken voor hun eten. Door ze onderwijs te bieden (in de buurt) blijft het contact met thuis en worden ook de andere kinderen positief besmet met kennis. En kennis lijdt



volgens ons weer naar mondig en ga je dus niet mee met die aardige mijnheer die je de wereld belooft in Kathmandu.

- 4) In Nepal is het nu moesson tijd en dat betekent ineens uit het niet een enorme regenbui en een paar uur later weer heerlijk in het zonnetje. Voor de school en het Hostel betekent dit niet veel behalve dat de natuur die we gezien hebben bij ons bezoek in april toen de aarde nog bruin was nu groen is. Dit laatste weten we van de foto's van Dattaraj het schoolhoofd waar we regelmatig contact mee hebben. Overigens fijn dat de communicatie met deze "remote area" nu al dusdanig is dat we vaker nieuws en vragen uit Nepal krijgen. We overwegen volgend jaar in de zomer een langere tijd te gaan.



5) In mei hebben we een aantal bevindingen op facebook gezet waar we vandaag aandacht aan willen besteden

1. Basis opzet hostel staat als een paal boven water en gaan we continueren.
2. **Bezoekers.** We stimuleren onze vrienden te overwegen als gasten een bijdrage leveren in het hostel om de staff te ondersteunen en kinderen (en docenten van de school) te inspireren. Hoe je dit wil gaan doen is altijd in overleg Wij steunen jou initiatief waar we kunnen.
3. **Verbeteren communicatie.** We hebben tijdens onze reis in april ervaren dat de communicatiemiddelen verbeteren doordat er nachts berichtjes binnen kwamen. Met name de berichten van Dattaraj, het hoofd van de school, geeft goede moed dat de communicatie in het algemeen verbeterd.
4. **Verbetering van de infrastructuur.** Of de school en het hostel op het elektriciteitsnet worden aangesloten weten we als het daadwerkelijk zo is. Het zou helpen om betere communicatie middelen in te zetten op school. Dattaraj gebruikt nu onze iPad voor educatieve filmpjes en dat smaakt naar meer bv een projector of groter scherm, muziekinstallatie. Een computer zou uitkomst bieden voor de docenten om de toetsen op school uit te werken i.p.v. bij op 8 uur verderop gelegen plaats Gamgadh.
5. **Milieu bewustzijn.** De bergen worden steeds kaler door houtkap. Dit leidt tot landslides. Het probleem is bekend bij iedereen. We stimuleren kleine initiatieven zoals bomen te planten. We zien foto's dat dit daadwerkelijk is gebeurt. Daarnaast gaat de school principal ons informeren over lokale school en community projecten zoals het verzamelen van afval.
6. **Samenwerking.** Er zijn in Nepal veel organisaties werkzaam ook organisaties die van kinderen business maken. De vader van Lama Pema is zich bewust van deze activiteiten. Op 15 september is in Nederland de Nepal conferentie georganiseerd. Wij zijn daar geweest en evalueren wat we ermee kunnen.
7. Er wordt ingezien dat samenwerking tussen private school en gouvernement school en het kwaliteit onderwijs beter kan. We zien hierin een taak om dit proces te inspireren door de context van mogelijkheden te vergroten. Het is ons nog onvoldoende gelukt de politiek betrokkenen te spreken. Soms helpt het ook om lokale nieuwe beginnetjes te maken.



Voor meer informatie kijk op onze website, facebook of mail of bel ons gewoon.