

## Samenvatting

- **Introductie**
- **5 jarig bestaan op 21 september vieren we op Benefiet op 21 november**
- **Update Regio Karnali en Dunggadara**
- **Update Hostel en school (systeem)**
- **Mogelijke sponsoring van kinderen buiten ons hostel?**

## Introductie

Ik zag laatst weer een telefoontje wat ik zie als “stilgehouden “. Ik bel terug en krijg een mevrouw aan de telefoon. Ze zegt Ja sorry Ik was op jullie website en drukte per ongeluk op het telefoontje”. Mooie site trouwens en een heel mooi initiatief. Tja dat komt ervan als je 06 nummer onder aan de site staat Kijk das nou leuk om te horen en te ervaren en maakt ook duidelijk waar al die stil gehouden telefoontjes vandaan komen. Per ongeluk klikken en meteen afbreken. Daar mogen ze mij altijd voor wakker maken.

Er is best veel gaande in Nepal en “onze” regio. Wij hopen er weer snel naartoe te kunnen

Op 21 september bestaat onze stichting 5 jaar en we vieren dit op ons

**Benefiet** op zondag 21 november. **Save The date**, van 13.00 tot 17.00 uur inloop en walking diner. Wij vinden het fantastisch elkaar weer in het echt te ontmoeten



## Update Regio Karnali en Dunggadara

Nu wij weer langzaam maar zeker in Nederland de pandemie onder controle hebben is dit in Nepal nog niet het geval. Nepal heeft zelfs een “eigen” nog besmettelijker (d) variant. Al jaren weinig toerisme en dat is voor de grote steden niet fijn. Het voordeel, want ieder nadeel heb zijn voordeel, is dat de regio Karnali, waar ons miniplaatsje Dunggadara ligt, best veel aandacht (en geld ) van de centrale overheid krijgt. Dat komt omdat bij de hoofdstad Gamgadhi, ook wel headquarters genoemd het grootste zoetwater meer van Nepal ligt. Lake Rara.

Die aandacht heeft vele jaren geleden geleid tot een splinternieuw vliegveldje in de bergen o.a. gesponsord door de Japanners die er zonnepanelen en een enorme accu hebben geplaatst. Het uitzicht is adembenemend als je zo buiten op je (18 persoons) propeller vliegtuig wacht.



Toeristen zijn voorlopig nog wel alleen de “die hards” met goede stevige kleding en bergschoenen want meteen buiten de nieuwigheid van het vliegveldje is er nog een en ander te doen zullen we maar zeggen. Heel fijn is dat je niet meer naar de stad beneden hoeft te lopen maar dat de vele relatief nieuwe hotels een jeep taxiservice hebben die je langs een modderig pad met vele kuilen vervoeren. Dus door een investering in een fatsoenlijk vliegveldje en de toenemende aandacht voor de ruimte in de regio komt er een waaier aan initiatieven achteraan. Welke initiatieven precies, hoorde Toon en ik toen we in 2019 daar in de bergen landde. In Gamgadhi hadden we afgesproken met de vader van de Lama die door omstandigheden politiek belangrijk was geworden. Hij had twee van “zijn” ingenieurs meegenomen en we hadden een levendige discussie zowel buiten als later binnen bij het eten. Vooral de opsomming van plannen voor de regio hadden onze warme belangstelling. Met een van hen, **Sobrenda Malla**, hebben we nog steeds regelmatig contact en die



vertelde onlangs dat er heel wat gebeurt. Essentiële dingen zoals de watervoorziening in Mangri, internet, niet te vergeten stroom. Voor ons heel normaal maar het hostel draait al 3 jaar op een accu met 2 zonnepanelen. Ook de school ernaast heeft nog geen stroom. Met stroom krijg je beeldschermen en met beelden heb je als leraar toch meer impact bij de kinderen dan met woorden. Inmiddels weten we dat de voorzieningen zo goed als aan de rand van Dunggadara liggen dus we hopen dat de volgende keer als we er naartoe kunnen zowel het hostel als de school kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet.

### Update Hostel en school (systeem)



We krijgen regelmatig foto's van het hostel en de school. Meestal van de Headmaster Dattaraj. Dattaraj heeft het ook heel moeilijk gehad en moet zijn gezin onderhouden. Omdat hij bij een andere school beter betaald krijgt, is hij overgestapt naar een zogenaamde government school. Net als in Nederland wordt bij een government school alles door de overheid betaald. Dit systeem werkt net als bij ons niet altijd even effectief maar de overheid heeft er in Nepal, zoals we vorig jaar hoorde via de Nepalese ambassade, een speerpunt gemaakt het systeem te verbeteren.

Onze visie gaat over het stimuleren van onderwijs. We helpen kinderen van de armste families onderwijs te volgen en daarom vangen we ze door de week op in ons hostel. Het probleem was dat er door slecht onderwijs met ongemotiveerde leraren, ouders besloten hun kinderen op hun land te laten werken en niet naar school te sturen. Door de aandacht van de centrale overheid en gerichte maatregelen tegen de ongebreidelde groei van private scholen zou er wel eens een serieuze groei kunnen ontstaan in het aantal kinderen dat onderwijs krijgt op government scholen.

### Mogelijke sponsoring van kinderen buiten ons hostel?

Als we deze ontwikkeling voor ons doortrekken is het denkbaar om in dorpen met een government school tijdelijk een hostel op te zetten om ook de armste kinderen die van ver moeten komen een onderdak te bieden zodat ze door de week naar school kunnen en in het weekeind het geleerde mee naar huis nemen. Welke kinderen in aanmerking voor opvang stemmen we af met bijvoorbeeld de Lama of een lokale door de Lama aangewezen comité van wijze mannen en vrouwen. Dattaraj weet hoe dat in ons hostel in Dunggadara werkt en hij zou wellicht kunnen helpen bij de opzet van andere hostels.

Zoals Toon het al vanaf het begin zag is dit initiatief weer een voorbeeld van:

“Daadwerkelijk In Nepal zijn, met mensen praten, een bepaalde behoefte signaleren, voelen en receptief zijn, zuivere intentie en karma brengt je in contact met de juiste mensen, dromen van een ideale plek en daar dan uiteindelijk ook je droom verwezenlijken”

Wanneer we begin volgend jaar naar Nepal gaan, kunnen we kijken wat de situatie is en daarop reageren.

Lieve groet van Toon, Joanne en Laurens

Wil je ons sponsoren. Dat kan naar: NL 08 TRIO 0338 4016 60 House of Dreams foundation

